

Zoals u van ons gewend bent, sturen wij u ook dit jaar een nieuwsbrief aan het einde van het jaar. Dat doen wij altijd om onze acties in de decembermaand, en de toetenactie in het bijzonder, bij u onder de aandacht te brengen. Helaas hebben wij moeten besluiten de toetenactie dit jaar niet uit te voeren. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over. Hoewel ook in Oeganda nog steeds maatregelen van kracht zijn, kunnen we gelukkig wel positief nieuws melden over de voortgang op onze projecten.

Hoe is het in Kitgum?

Zoals jullie op de foto kunnen zien, hebben we een aantal weken geleden videocontact gehad met David en Alice, enkele bestuursleden van KRADEF. Het is fijn om hen op deze manier te spreken en te horen hoe het gaat in Kitgum. Naast de voortgang van de bouw van de lokalen voor primary 5 t/m 8 spraken we uitgebreid over hoe de situatie in Oeganda is en hoe corona ook daar de samenleving in z'n greep heeft.

De school is dicht

Op dit moment zijn de scholen in Oeganda nog steeds gesloten. Kinderen krijgen op dit moment geen onderwijs, ook niet thuis. De leerlingen van de school op het project helpen overdag allemaal mee op het land. Aan het begin van de

ontvangen hebben en het akkoord is, financieren we de volgende fase. David en alle mensen rondom de school hopen dat wanneer de scholen weer open kunnen, en in ieder geval voor het nieuwe schooljaar in februari start, het gebouw klaar is voor gebruik.

Start project ENF in Kampala

In de vorige nieuwsbrief schreven we al over een mogelijke samenwerking met de Elisabeth Namaganda Foundation in Kampala. In de afgelopen periode hebben we samen met ENF de afspraken over die samenwerking nader uitgewerkt en zijn we gestart met dit project.

Hoe ENF ontstond

Elisabeth Namaganda heeft in samenwerking met o.a. de Nederlandse stichting Mirembe in 1979 het 'Help me to School program' opgericht. Met dit project kon in de afgelopen jaren voor ruim 3000 kinderen het schoolgeld betaald worden. Deze kinderen konden zich op deze manier ontwikkelen en indirect werden ook hun families ondersteund. Elisabeth Namaganda overleed in 2012 en het programma dreigde hierdoor stil te vallen. Stichting Mirembe heeft contacten gezocht met betrokkenen in Oeganda om te onderzoeken hoe het project kon worden voortgezet. Doordat de ondersteuning vanuit Elisabeth in stilte was gedaan, waren veel mensen zich er niet van bewust dat zij hun school en studieloopbaan te danken hadden aan de ondersteuning die ze via Elisabeth hadden gekregen. Het bleek dat veel voormalig studenten graag een bijdrage wilden leveren aan het in stand houden van het 'Help me to School program'.



Fondsenwerving in Oeganda

Inmiddels is er in Oeganda een bestuur opgericht, een deel van dit bestuur bestaat uit voormalig leerlingen of studenten van het programma. Zij zamelen op verschillende manieren geld in. Bijvoorbeeld door middel van de verhuur van een parkeerplaats, inclusief een autowasserij, de verkoop van eten en wijn en de verhuur van partytenten. Ook is er een loyaliteitsprogramma opgericht onder voormalig leerlingen/studenten en andere betrokkenen. Zij kunnen silver, gold of platinum member worden en op basis daarvan jaarlijks doneren. Het 'Help me to School program', heeft studenten op verschillende niveaus ondersteund,

>>>



avond zoeken ze elkaar op het schoolplein op en wordt er gevoetbald. Zo zien ze elkaar toch nog, is er gezelligheid en contact! Voor de leerkrachten betekent het dat ze op dit moment werkloos thuis zitten, zonder inkomen. Ook zij werken met hun familie op het land, zoals de meesten die op dit moment niet werken en op het platteland wonen. Wanneer de school weer opengaat, is nog niet bekend. Naar omstandigheden maken de meeste mensen het nog goed en blijven ze rustig onder de situatie. Ieder probeert er met elkaar het beste van te maken. Samen met hen wachten we de berichten af en hopen we dat de school weer snel open kan en de kinderen weer met plezier naar school gaan!

De bouw gaat door

De bouw van de lokalen voor primary 5 t/m 8 ging afgelopen maanden wel verder. De muren van het gebouw staan en de bouw is zover gevorderd dat de constructie van het dak erop kan. Op dit moment wordt het verslag en de verantwoording van de financiering van de eerste fase in orde gemaakt. Zodra wij deze



waardoor een aantal studenten een studie konden volgen tot architect, arts, of advocaat. Voor het loyaliteitsprogramma is het fijn dat juist deze voormalige studenten nu hun bijdrage kunnen en willen leveren. Maar ook de kleinere bijdragen worden door het bestuur erg gewaardeerd.

Zelfvoorzienend worden

In oktober 2019 hebben we in Oeganda een gesprek gehad met het bestuur van ENF over hun toekomstplannen. Zij zijn nu nog deels afhankelijk van giften, met name van Nederlandse stichtingen. Op termijn willen zij zelfvoorzienend worden. De eigen fondswerving komt op gang, maar om dit structureel van de grond te krijgen, willen zij stappen zetten. Met behulp van een aantal voormalig studenten zijn plannen opgezet om een parkeergarage en restaurant te bouwen bij een universiteitsterrein. De opbrengsten hiervan moeten het 'Help me to School program' voor een groot deel kunnen financieren. Het bestuur van ENF heeft met de opbrengst van hun eigen fondsenwerving de gelegenheid gehad om een stuk grond aan te kopen en de fundering aan te leggen voor de garage en het restaurant.

Mukwano ondersteunt

Met het bestuur van ENF hebben we de plannen uitgebreid doorgesproken. Daarna hebben we deze getoetst aan onze eigen visie en doelen. Het steunprogramma komt ten goede aan (kansarme) jongeren in Oeganda en wordt gedragen door de lokale

gemeenschap van oud-studenten. De steun die aan ons wordt gevraagd heeft als doel het zelfstandig functioneren (onafhankelijk van steun uit Nederland) van het steunprogramma. Daarmee sluit het project prima aan op de visie van Mukwano en draagt het bij aan de doelen die wij beogen. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet voor de bouw van het restaurant.

Tot onze grote spijt: GEEN toetenactie in 2020

Al 13 jaar is de laatste week van het jaar voor de bestuursleden van Stichting Mukwano ook de gezelligste! Die week zijn we samen met een heleboel vrijwilligers druk met het maken en verkopen van nieuwjaarszakken. Ieder jaar zorgt de toetenactie voor een mooie opbrengst waar we mooie dingen mee kunnen doen in Oeganda. De huidige situatie maakt het lastig om de toetenactie uit te voeren zoals we dat altijd doen: met zelfgemaakte - goed gevulde - toeten, met heel veel vrijwilligers én met afhaalavonden waar meer dan 200 mensen hun bestelling komen afhalen. Daarbij komt dat het ook lastig in te schatten is of de gebruikelijke bestellingen wel binnen zullen gaan komen en we daarmee geen financieel risico gaan lopen.

We hebben alle zaken afgewogen en alternatieven overdacht. Alles afwegende hebben we, tot onze grote spijt, moeten besluiten de toetenactie niet plaats te laten vinden. We hopen dat u volgend jaar weer aan ons denkt bij het naderen van de jaarwisseling!



Emma bedankt!

Vanaf de oprichting van onze stichting in 2007 was Emma Roelofsen-van Eerden erbij. Het eerste jaar als secretaris, de 11,5 jaar die daarop volgden als voorzitter. In september nam Emma afscheid van het bestuur en afscheid van Mukwano. Emma's band met Oeganda ontstond in 2005 toen zij samen met acht Aaltense jongeren het plan opvatte om op werkvakantie te gaan. Oeganda kwam daarbij min of meer toevallig op het pad maar liet haar niet meer los. Op de werkvakantie, maar ook op de Oegandareizen die daarop volgden, had Emma vaak een goede klik met de Oegandezinnen die we ontmoeten. Haar luisterend oor, oprechte interesse en misschien ook wel de blonde krullen maken dat zij zich bij Emma op hun gemak voelen. Met soms een spontane omhelzing van een belangrijke Oegandese bestuurder of zelfs een aanbod van een bruidschat tot gevolg.

Haar rol als voorzitter nam Emma altijd uiterst serieus. Toespraken, openingswoorden, dankwoorden, alles werd met grote zorgvuldigheid voorbereid en uitgesproken. Het onderhouden van contacten, zowel in Oeganda als in Nederland was een belangrijk aandachtspunt dat ze nooit uit het oog verloor. We gaan Emma dan ook ontzettend missen als drijvende kracht achter ons mooie werk.

Emma, ontzettend bedankt voor je jarenlange inzet, de moeilijke en mooie momenten. Samen reizen, vergaderen, actie voeren en op de markt staan. Fijn dat we samen zoveel hebben bereikt! Dankjewel!

Mirjam, Harmjan en Paulien