

In het afgelopen jaar hebben we samen met de Oegandese organisatie KRADEF gebouwd aan een school in Kitgum. In oktober werd de school geopend. Reden voor David Otto en zijn bestuursleden om Stichting Mukwano uit te nodigen en hun trots met ons te delen. Mirjam, Harmjan en Emma gingen met veel plezier op deze uitnodiging in. In Oeganda ontmoeten wij een groep gedreven mensen met een warm hart voor hun gemeenschap die ons enthousiast deelgenoot maakten van hun toekomstplannen. In deze nieuwsbrief leest u over deze onvergetelijke reis. Daarnaast hebben wij ons beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. De belangrijkste punten hebben wij in deze nieuwsbrief beschreven. Tot slot herinneren wij u graag aan onze jaarlijkse toetenactie. U kunt uw bestelling doorgeven via www.mukwano.nl



Een school die gedragen wordt door de gemeenschap

Er is volop bedrijvigheid in en rondom de school. Sinds het schooljaar in februari startte, wordt er al lesgegeven. De kinderen hebben plezier in de lessen en laten trots horen dat ze al raadsels kunnen vertellen in het Engels. Op de dag van de officiële opening heeft iedereen zijn mooiste kleding aan. Er worden tenten gebouwd en geluidsboxen geïnstalleerd. Terwijl de gasten in kleine groepjes het schoolterrein op komen. We worden voorgesteld aan een aantal mensen. Er zijn mensen namens de regering, er zijn hoofden van scholen in de buurt, er zijn mensen die grond hebben afgestaan voor het project en er zijn familieleden van David die van ver gekomen zijn om deze bijzondere dag mee te maken.

Een blik op het programma belooft dat het een lange zit wordt. Eerst is er een soort kerkdienst waarin kinderen gedoopt worden.

Daarna is de eer aan de voorganger om de school officieel te openen met het doorknippen van het lint. Nadat iedereen even binnen heeft gekeken, nemen we buiten weer plaats en begint een lange voorstelling. Iedereen, van jong tot oud, mag zich door dans, muziek en zingen laten horen en zien. Een hechte gemeenschap op zijn best! Er worden speeches gehouden waarin veel waardering wordt uitgesproken voor al het werk. Sprekers delen hun visie op de ontwikkeling van het project en iedereen hoopt op een goede toekomst voor de kinderen.

Als ook wij wat hebben mogen zeggen over de prettige samenwerking en het mooie resultaat, en de fotomomentjes achter de rug zijn, komt er een rij vrouwen aan lopen met grote pannen op hun hoofd. Er is gekookt voor alle aanwezigen, een paar honderd man. Zo wordt het officiële gedeelte afgesloten. De volgende dag horen we dat er nog lang nagepraat, gefeest en gedanst is ter ere van de school.

Uitwisseling tussen besturen

Samen zitten we de dag na de opening onder een boom. De mannen op boomstronken, de vrouwen op kleedjes op de grond. Een enkeling op een kleuterstoeltje uit de school. Dat is hoe hier de vergadering van besturen eruit ziet. We beginnen met een voorstelronde, waarbij iedereen toelicht wat zijn/haar functie is bij de stichting of de school.

Er wordt gesproken over de plannen om meer klaslokalen te bouwen om zo alle zeven klassen te kunnen huisvesten. Er is al een tekening gemaakt, die wordt uitgerold op de grond. De begroting moet nog worden gemaakt. Als we vragen waar het gebouw moet komen te staan staat iedereen op en wordt er druk gediscussieerd op de aangewezen plek op het terrein. Voor- en nadelen worden afgewogen: moet het gebouw in het verlengde of dwars op de bestaande bouw komen? Windrichting, zonlicht en afrastering worden meegewogen in de keuze. Mooi om iedereen zo betrokken te zien.

Even later komt het gesprek op het thema zelfvoorzienendheid. Ook daarover bestaan meerdere ideeën; het verkopen van >>>





producten als brood of groente, de verhuur van landbouwwerktuigen om de opbrengsten te vergroten. Er worden veel dingen voorgesteld en zorgvuldig besproken en afgewogen.

We sloten de bijeenkomst af met het opstellen van een intentieverklaring. Daarin staat dat we voor een langere tijd met elkaar gaan samenwerken met als einddoel een gemeenschap die zelfstandig zijn onderwijs en voorzieningen in stand houdt. In de intentieverklaring staat daarnaast wat ieders rechten en plichten zijn in het behalen van dat doel.

Leren van elkaar

David is de spil van het project, maar hij houdt er absoluut niet van om op de voorgrond te staan. Hij heeft kundige mensen om zich heen die hem helpen. Ook de leraren zijn stuk voor stuk mensen die gedreven zijn en zich met hart en ziel inzetten voor de kinderen. De opzet van het project is goed doordacht. Niet te groot, overzichtelijk en behapbaar.

Het werk voor KRADEF doet David vrijwillig. Daarnaast werkt hij als toeristisch gids. Naast het project laat hij ons deze week de mooiste plekken van Oeganda zien. Het land heeft zoveel te bieden: schitterende landschappen, prachtige wilde dieren en zoveel gastvrijheid. Samen zijn we de hele week onderweg en hebben we veel kunnen bespreken. Van de kwaliteit van Nederlandse stroopwafels tot de visie over eigenaarschap van het project. David ziet als gids ook veel andere projecten, hij leert veel van wat er goed of juist fout gaat. Wij delen zijn visie: Wij kunnen ondersteunen maar er is een gemeenschap nodig om een project te laten slagen.

Hoe gaan we verder?

Het schoolgebouw staat en is ingericht, mede met dank aan verschillende sponsors die de kleurrijke stoeltjes en tafeltjes en schoolbanken hebben geschonken. Met KRADEF hebben we afgesproken dat zij nu eerst de school afwerken. Daarnaast werken ze de plannen voor het tweede gebouw verder uit zodat we binnenkort kunnen bespreken hoe we de realisatie daarvan samen op kunnen pakken.

Beleidsplan 2019 - 2022 in het kort

Op 28 mei hebben wij in de bestuursvergadering ons nieuwe beleidsplan vastgesteld. In het beleidsplan beschrijven wij onze missie om mensen bij elkaar te brengen en samen blijvende veranderingen te realiseren. Dit doen wij niet alleen maar samen met de mensen in Oeganda en met u als sponsor in Nederland. Stichting Mukwano wil een bescheiden rol spelen en tijdelijk een steuntje in de rug geven om de kracht die in een gemeenschap zit aan te spreken en onszelf overbodig te maken.

Om ons doel te kunnen bereiken investeren wij de komende jaren in partnerschap: samenwerkingsrelaties die zich kenmerken door gelijkwaardigheid, een gedeelde visie en ambitie en gedeeld eigenaarschap. Daarbij stellen we ook een aantal voorwaarden aan de samenwerkingspartner en het project dat hij voorstelt. Bijvoorbeeld dat het een wens of behoefte vanuit de gemeenschap betreft en dat het bijdraagt aan een verandering die blijvend is.

De acties uit het beleidsplan richten zich de komende jaren op:

- het opbouwen van een stevige samenwerkingsrelatie in Kitgum
- het zoeken en opbouwen van een tweede (of meerdere) andere samenwerkingsrelaties in Oeganda
- het onderhouden van ons draagvlak in Nederland.

Het volledige beleidsplan leest u op onze website.

Bestel nu onze nieuwjaarstoeten

U kunt ook dit jaar weer onze nieuwjaarstoeten bestellen via onze website www.mukwano.nl

Maak iemand blij, zowel in Nederland als in Oeganda

Met onze nieuwjaarstoeten heeft u een mooi gevulde 'toete' waar uw 'toetehalers' zeker blij van worden. U steunt ook ons ontwikkelingswerk, zo kunnen wij in Oeganda mooie dingen doen!

U kunt bij ons kiezen uit een normale toete en een babytoete

Voor kinderen vanaf 2 jaar hebben we een normale toete met snoep, chips en fruit. Voor de kleintjes is er een speciale zak gevuld met wat lekkers en wat leuks. Beide toeten kosten € 2,75.

Bestellen kan tot 28 december via onze website, telefonisch of per post

Op onze website www.mukwano.nl vult u het online-bestelformulier in, u ontvangt dan een bevestiging van uw bestelling. Heeft u geen internet dan kunt u de bestelling ook telefonisch doorgeven aan Mirjam Klumpenhauer via telefoonnummer 06-13671192. U kunt ook een briefje sturen naar Emma Roelofsen, Eligiusstraat 13, 7121 EA in Aalten. Schrijft u op dit briefje uw naam, adres en een telefoonnummer. Vermeld ook het aantal toeten dat u wilt bestellen.

U kunt de toeten op 30 december tussen 18.30 en 20.00 uur ophalen en betalen

De toeten kunt u ophalen bij de Zuiderkerk aan de Ludgerstraat 64. Ter plekke kunt u contant of via pin voor uw bestelling betalen.

Stichting Mukwano Oeganda wenst u een fijne kerst en een voorspoedig 2020!